

10.000 x TOM POES: Heer Bommel jubileert



De wind fluit fel door 't kaal struereel
Het bloed stroomt trug
De ziel brandt geel.



"Ik zit vol gedachten, jonge vriend!
Ik bedoel, zou hier nu wel een loek
voor een heer liggen? Niet dat ik er
ingrup sto, natuurlijk, maar..."

Gesprongen veren pingelden
zuchtjes na en stuifwolken
onsnapen uit de vernietigde
pluche, maar verder was alles
even heel stil.

Die middag sat de ambtenaar eerste klasse
kelefdheden uit een ambtelijk schrijven te
verwijderen, toen de burgemeester binnakwam.



"Schiet er iets aan, amice? Ge ziet
er wat bevocht uit. Kruim uw spel
patience niet uit?"



"Uitlucht," stelde de professor vast.
"Gene buhsering des moedersap-
res."



"Nacht me geen meent. Slechtsheek. Ik heb
geen anverwagende, nog niet!"



"Bij Zand en loot! Rock en zavel op mijn
pod!"

HEER BOMMEL en de GEKIKKERDE VORST

door **MAURITZ KROMER**



"Ik ben een tot het niteris gesterp
hoer en jubie zijn de druppels die
mijn bakke doen barsten!"



De volgende avond straalden de lichten van slot Bommelstein feestelijk over
het verregende landschap. Dat trok de opmerkzaamheid van Pee Pastinakel
en Kwetal, die door het slechte weer al vroeg naar betere streken trokken.
"Bommel heeft geen kleun," stelde de eerste vast.
"Hij heeft een groot denkraam," gaf de ander toe. "Ik hoor lichtschijn en
fijnvoeder in zijn steenstapel. Zeker een verzuivingsfeest, nu de zon kleiner wordt."
Het was echter geen verzuivingsfeest, zoals oplettende lezers weten. Heer
Ollie had een feestmaal aangericht om zijn jubileum te vieren en hield een
kleine toespraak.
"Heden is het de tienduizendste keer, dat ik gedrukt verschijs," sprak hij.
"En Tom Poes natuurlijk. Want zonder hem zou ik 1044 nummers minder
zijn, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Daarom heb ik lieden uit alle lagen

uitgenodigd..."
"Dat merk ik," zei de markies de Cantecler, die naast de schilder Terpen
Tijn zat. "Uw sherry was niet onaardig, maar waar wilt ge eigenlijk heen,
amice? Buiten mij zal niemand belangstelling hebben voor uw nummering."
"Dat komt omdat ik heel stiltejes mijn eenzame weg ga," hernam heer
Ollie. "En daarom stel ik voor een dronk uit te brengen op...dit
gedenkwaardig moment."
Hierop volgde een spontane huldiging, die men elders in dit blad zal kunnen
volgen. Het is geen wonder, dat heer Bommel hierdoor zeer ontroerd was, en
op doktersvoorschrift enige dagen rust moest nemen.
Het verslag van zijn wederavven zal echter op maandag 3 oktober
worden hervat.



De heere krocht had uitdield dat de
deurknop angstig bedruimd was, en nu
was hij op onhoorbare wijze bezig de vloek
te verwijderen, terwijl hij zich de tijd kortte
door te luisteren naar het in de kamer
bespreken.



"Welkom, heer Olivier," sprak hij, terwijl hij op
geschuilde wijze een stofje onder de kast vingde.



"Zo," sprak de politiekef zwaor. "Die heer
ben je er bij, Bommel. Ik ga je opschrijven. Wat
is je noem?"



"Er moet iets gedaan worden," sprak hij met bevreemde
mond. "In drievoud."



Deze laatste, een zware drs. Zielknijper,
was een deskundige op het gebied van
moelijke jongeren en andere
onmoetschappelijke elementen — en hij
had daar smakelijk over vertellen.



De avond was reeds gevallen en een droefgeestige stemming, vol
nervos en vloermuizen, kluisterde over de heerde die het slot
Bommelstein omsingelde.



Het was Wouter Wagel, die
kwaadgezetenij net die dag
failliet was verklaard, en die nu op
weg was naar een nieuwe
werkkring.



Dit is overbeetlijke infelmat, mevrouw," sprak de
kruikenier Grooigut. "Niet alleen bevat het geen LSD
of cyanide, maar er zijn ook talrijke mineralen aan
toegevoegd, zodat de kluisen er van groeien."



"Ach, een ommen en vergeen heer," murgelde
hij verzagen. "Zo zei ik de geschiedenis ingaan."

Heer Bommel was nog laat op, die avond. Hij had zich
teruggetrokken in zijn studeerkamer om nog enige
wetenschappelijke werken door te nemen en was nu verdiept in een
ingehouden jaargang van het Tan Poes Weekblad.



"Loop, de portier van Blubbers, nu dat ik
hier moet wezen."



"De natuur wordt naar de verhuizing geholpen; dit is
de buist van de dulle buist en het dodelijkheid."



Zie voor
uitgaansagenda
pagina 11

NRC HANDELSBLAD Woensdag 14 september 1977

10.000 x TOM POES:

Meer Bonanza jubileert



“Ik zit vol gedachten, jonge vriend!
Ik bedoel, zou hier nu wel een taak
voor een heer liggen? Niet dat ik er
tegenop zie, natuurlijk, maar...”



De wind flijnt fel door 't kaal struweel
Het bloed stroomt traag
De ziel brandt geel.

Die middag zat de ambtenaar eerste klasse beleefdheden uit een ambtelijk schrijven te verwijderen, toen de burgemeester binnenkwam.



Gesprongen veren pingelden
zachtjes na en stofwolken
ontsnaptten uit de vernietigde
pluche, maar verder was alles
even heel stil.





"Schort er iets aan, amice? Ge ziet er wat bewolkt uit. Kwam uw spel patience niet uit?"



"Bij Zazel en Iod! Rook en zwavel op mijn pad!"

“Noem me geen meneer. Steenbreek. Ik ben geen minvermogende, nog niet!”





**"Uitlands." stelde de professor vast.
"Gene beheersing des moedersspra-
kes."**



De brave knecht had ontdekt dat de deurknop enigszins beduimeld was, en nu was hij op onhoorbare wijze bezig de vlek te verwijderen, terwijl hij zich de tijd kortte door te luisteren naar het in de kamer besprokene.



**"Ik ben een tot het uiterste getergd
heer en jullie zijn de druppels die
mijn beker doen barsten!"**



“Praw!” schreeuwde hij, terwijl hij zich rood aanlopend tot de bestuurder wendde. “Ongelukter mastodontenstrapoetser! Wegespiraas!”



“Welkom, heer Olivier.” sprak hij, terwijl hij op geschoolde wijze een stofnest onder de kast veegde.



"Zo", sprak de politiechef zwaar. "Dit keer ben je er bij, Bommel. Ik ga je opschrijven. Wat is je naam?"

“Er moet iets gedaan worden,” sprak hij met bevende mond. “In drievoud.”





Deze laatste, een zekere drs. Zielknijper, was een deskundige op het gebied van moeilijke jongeren en andere onmaatschappelijke elementen — en hij kon daar smakelijk over vertellen.



De avond was reeds gevallen en een droefgeestige stemming, vol nevels en vleermuizen, huiverde over de heuvels die het slot Bommelstein omringden.



'Dit is overheerlijke tafelzout, mevrouw,' sprak de kruidenier Grootgrut. 'Niet alleen bevat het geen LSD of cyanide, maar er zijn ook talrijke mineralen aan toegevoegd, zodat de kleinen er van groeien.'

Het was Wammes Waggel, wiens knopenaanzetterij net die dag failliet was verklaard, en die nu op weg was naar een nieuwe werkkring.





"Ach, een eenzaam en vergeten heer," mompelde hij verslagen. "Zo zal ik de geschiedenis ingaan."



“Joop, de portier van Blubbers, zei dat ik hier moest wezen.”



“De natuur wordt naar de verturving geholpen; dit is de buurt van de dolle kervel en het dodekopskruid.”

Heer Bommel was nog laat op, die avond. Hij had zich teruggetrokken in zijn studeerkamer om nog enige wetenschappelijke werken door te nemen en was nu verdiept in een ingebonden jaargang van het Tom Poes Weekblad.



